



Milli Görüş davasının kıymetli erleri ve kıymetli basın mensuplarımız.

Milli Görüş Hareketi, ülkemizin en güçlü fikri bütünlüğe sahip, ülkemiz ve İslam âlemi için yarım asırdan fazladır muhteşem faydalar üretmiş saygın bir harekettir. Bu saygınlığı korumak ve bu mirasın üzerine daha büyük bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğudur.

Milli Görüş Sahabe efendilerimizin bedirdeki şuurudur.

Milli Görüş Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'teki keskin kılıcıdır.

Milli Görüş Sultan Fatihin İstanbulu fethederken taşıdığı görüştür.

Milli Görüş Çanakkale'de Seyyit Çavuş, Kıbrıs'ta Erbakan, Gazze'de Ebu Ubeyde olmaktır.

Milli Görüş, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisinin kapatılma gerekçesi olan İslam Düzeni kurma gayretinin ta kendisidir.

Erbakan Hocamız ömrünü siyonizmle mücadeleye adanmış bir lider olarak yaşamıştır. Erbakan hocamızın kurduğu bütün partilerde bu mücadelenin merkezi olmuştur. Milli Görüş Hareketi İnsanlığın Siyonizmden kurtulması için son kurtuluş kapısıdır. Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve Farısların hep beraber ümmet olma umududur.

Milli Görüş yarım asrı aşkın tarihinde bazen Bosna olmuş bir orduya dönüşmüştür, bazen Grozni'de Şamil'in en yakını olmuş, bazen Diyarbakır cezaevinde mazlumun hak savunucusu olmuştur. Milli Görüş Irak'ta Afganistan'da ABD emperyalizmine meydan okuyucu olurken diğer taraftan D-8'leri kurarak Yeni Bir Dünyanın adımlarını atmıştır.

Öncelikle bizlere bu şuur ve cihad bilincini kazandıran hareketimizin kurucusu Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza, davamızın istikamet pusulası merhum liderimiz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimize, Fehim Adak, Süleyman Arif Emre, Ahmet Tekdal, Şevket Kazan ve kurucu neslin merhum tüm büyüklere şükranı ve duayı borç bilirim. Rabbim hepsine rahmet etsin, bizleri cennetinde buluşmayı nasip etsin. Ayrıca Hayatta olan Yasin Hatipoğlu, Recai Kutan, Temel Karamollaoğlu ve Mustafa Kamalak Başkanımıza hayırlı uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin ve daha önemlisi İslam Dünyasının içinde bulunduğu şartlar sorumlu davranmayı, sorumluluk almayı, hassas olmayı, elini taşın altına koymayı ve bütün bunlarla beraber adil ve ahlaklı olmayı gerektirir. Bugün içinde yaşadığımız Mescid-i Aksa ve Gazze Cihadı günlerinde hepimizin hem dava bilinci cihetinden, hem cihad bilinci cihetinden hem de ilkeli, adil ve ahlaklı bir teşkilat olmanın ne kadar önemli olduğu bağlamında çıkaracağımız muhteşem dersler vardır. Hakiki inanmış bir topluluğun neler yapabileceğine, Siyonizm mikrobunun bütün bir dünyayı nasıl sardığına, yeryüzünde nasıl bir ifsad düzeni olduğuna, kukla rejimlerin nasıl bir bir ortaya çıktığına hep beraber şahit oluyoruz. Bütün bu yaşadıklarımız bize bir yol açmayı, ülkemizi ve dünyayı bu Siyonist hapishanesinden kurtarmayı manevi bir sorumluluk olarak yüklemektedir.

Milli Görüş hareketi içerisinde usul bakımından, meselelere yaklaşım bakımından farklılıklar olabilir bu hayırlı bir zenginliktir. Farklı ekoller yer alabilir, farklı mezhep ve meşrepler yer alabilir zira milli görüş büyük, kapsayıcı ve bütün insanlık için gayret eden bir cihad karargâhıdır. Fakat ülkemiz ve İslam Aleminin bu hassas döneminde klikler, guruplar, birbirini örseleyen, kıran, ötekileştiren, düşmanlaştıran yapılar davamızda olamaz.



Hep beraber ilkeler, adalet, ahlak, erdem gibi yüksek faziletler üzerinde farklılıklarımızla beraber bir ve bütün olmak zorundayız. Davamız hepimizden daha değerlidir. Biz tek başına muhafazakâr sağ, Müslüman sol veya benzeri hiçbir batıl taklitçi ideolojiye teslim olamayız. İslam'ı gaye edinmiş, bütün insanlığı, her mazlumu, her hak mücadelesinin sığındığı adil bir topluluk olmak zorundayız. Kendi sosyolojimiz ile barışmak, tabanımızı tekrar toparlamak ayrıca ülkenin yeni sosyolojinin de kurucu merkezi olmak zorundayız.

Saadet Partisi ilkesiz, disiplinsiz ve karanlık bir dehlize sürüklenmektedir. Teşkilatımız her geçen gün erimektedir. Tabanımız hiçbir seçimde iktidarın oy kaybetmesine rağmen Saadet Partisine dönmeyi tercih etmemiştir. Saadet Partimiz ne yazık ki yarım asır Erbakan Hocamızla mücadelesini verdiğimiz hiçbir milli meselede istikrarlı ve tutarlı duruş ortaya koyamamıştır. Batı ve batı taklitçisi partileri yeni kurutuluş reçetesi olarak görmek çıkmaz bir yoldur. Saadet Partisi ilk defa kendi amblemi olmadan seçimlere girmiş ve tabanımız oy verecek bir parti bulamamıştır. Erbakan hocamızın biz ve diğerleri diye tanımladığı siyaset sahnesinde Saadet partisi yanlış ittifak projeleri, 6'lı masa ve batılı mutabakat metinleri ile tam olarak diğerleri eksenine kaymaktadır. Partimizin istişare mekanizmaları çalışmaz hale gelmiş, seçim sonrası GİK toplantısında çoğunlukla teşkilatlarımız tarafından istifası istenen başkanlık divanı üyeleri diğer GİK toplantısında teşkilatlarımıza aday olarak dayatılmıştır. Partimizin en mahrem konuları İslam ahlakına uymayacak şekilde sosyal medyada ifşa ediliyor. Partimiz Küresel tezlerin savunulduğu, kapısında başka partilerin aday kutlaması yapılan, toplantılarında ne mahremiyet ne de hassasiyetin kalmadığı bir hale geldiğine şahitlik ediyoruz. Saadet Partimiz tıpkı Has Parti olarak ayrılan, tıpkı Ak parti olarak yaşanan ayrışmalar gibi ilke ve esaslarımızın üzerine beton dökülen bir süreç yaşamaktadır. Saadet Partimiz Muhafazakârlaşma ile seküler sol olma arasında ezilmektedir. Üzülerek şahit oluyoruz ki partimiz muhalefetin bir takım güçlü elleri tarafından kendi politik kavgalarında aygıt olarak kullanılmakta hatta muhalefet ve iktidar kendi gelecekleri için bize genel başkan aramaktadır. Milli Görüşün Partisini Saadet Partimizi tekrar tertemiz, yekvücut, birlik ve beraberliğine kavuşturacak bir kongreye gitmekteyiz. Erbakan hocamızın deyimiyle 30 Haziran kongresi inşallah Partimize kavuşma kongresi olacaktır.

Saadet Partimizin 30 Haziran kongresi klikler, guruplar ve çatışmaların son bulduğu hareketimizin uzun yıllar içerisinde oluşturduğu tüm farklılıklarıyla bir ve beraber olduğu, sosyolojik tabanıyla barıştığı ve ülkemiz ve İslam dünyasının esaslı gündemine kilitlenmiş bir hareket olarak yeniden büyük atılımlar yapmaya adım atmamız gereken bir kongredir.

Hep beraber hem Milli Görüş hareketinin bir sistem hareketine dönüşmesine öncülük etmeli, büyük milli görüş gövdesini inşa etmeli, milko kuruluşlarımızı her yönüyle derleyip toparlamalı ve sefere hazır çelikten bir kale haline gelmeliyiz.

Bizler Milli Görüşçüler olarak ilke koyan taraf olarak her kesimle saygın ilişkiler kurmaya, her partiyle davamızın gereklerini yapmayı hedef bilerek diyaloglarımızı sürdüreceğiz. Milli Görüş hareketiyle hayatında bir şekilde bağ kurmuş büyük bir toplumu yok saymak hareketimizi her gün eritmekte ve ilkeli, uzun soluklu, dingin ve sebatlı yol yürümemize engel olmaktadır. Bütün doğal tabanımızla yeniden buluşacağız.

Davamıza sahip çıkmak için bütün bu yapmak istediklerimiz, içinde bulunduğumuz şartların hepimize dayattığı manevi sorumluluktur. Milko kuruluşlarımızı ayrıştırmak yerine derleyip, toparlayıp eksiklerini giderip, hedeflerini ortaya koyup daha hızlı koşmaya hazırlayacağız.



Siyaset sahnesi Saadet Partimize her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Kaybedecek vakit yoktur. Hem içimizde teşkilatımızla hem sosyolojimizle Milli Görüş ittifakı en acil vazifemizdir. Davamızı, tabanımızı, İslam dünyasını ve ülkemizin geleceğini Küreselcilere, Siyonistlere, emperyalistlere CHP'ye ve Ak Partiye veya daha başka birbirinden farklı olmayan taklitçi düşüncelere bırakamayız. Bu manevi görev hepimiz için sorumluluktur. Hep beraber büyük Milli Görüş gövdesini var etmek için çağrımız Milli Görüş İttifakıdır. Önce parti içi küskünlerimizi akabinde tüm Milli Görüşçüleri ve tüm milletimizle kucaklaşarak Milli Görüş İktidarını inşa ederek Yeni Bir Dünya kurmak üzere yola çıkacağız. Çıkışımız üzerimizdeki manevi sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Kimsenin tek bir teşkilat mensubunun dahi dışarıda kalmadığı büyük gövdeyi kuracağız.

Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurmak için Saadet Partimizin ve Milli Görüş Hareketimizin istikamet ve iktidarı için bütün teşkilat kademelerimiz, GİK ve YİK üyelerimiz, delegelerimizle yaptığımız istişareler sonunda 30 Haziran kongresinde Genel başkan adayı olduğumu ilan ediyorum. Mevcut durumdan, yaşanan sıkıntılardan, klik yönetiminin rahatsız tüm teşkilatlarımızı ve delegemizi bu manevi göreve destek vermeye çağırıyorum.

YİK Üyelerimiz, GİK üyelerimiz, MİLKO Kuruluşlarımız, Ülke sathında birçok İl ve İlçe başkanlarımız ve kıymetli delegemizin büyük teveccühle ittifak ederek bizlere bu sorumluluğu yüklemesinden dolayı teşekkür ederim. "Öze dönüş Milli Görüş" sloganıyla çıktığımız yolda Rabbimiz istikametten ayırmasın, canla başla cihad etmeyi nasip etsin.

Selman
ESMERER



Değerli basın mensubu
dijital formatta ulaşmak için
QR kodunu taratıp ulaşabilirsiniz.